

Λίγες σκέψεις.....

Τα Χριστούγεννα αποτελούν το κοσμοϊστορικό γεγονός την έλευσης του Χριστού στη γη. Εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα Χριστούγεννα. Μην ξεχνάμε ότι τα Χριστούγεννα είναι επίκεντρο πολλών άλλων εορτών και γίνεται το σταθερό σημείο για την καθιέρωση εορτών, όπως της Περιτομής οκτώ ημέρες μετά, της Υπαπαντής σαράντα ημέρες μετά, του Ευαγγελισμού εννέα μήνες πριν και άλλων εορτών.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την αποκαλεί «Μητρόπολη πασών των εορτών». Όλος ο κόσμος συμμετέχει στο εορταστικό κλίμα και ύφος των ημερών μας μην προσπεράσουμε όμως την μεγάλη αυτή Εορτή δίχως το αποκορύφωμα που είναι η Θεία Λειτουργία. Τότε που ο κάθε Ιερός Ναός γίνεται το σπήλαιο της Βηθλεέμ, η Αγία Τράπεζα γίνεται η φάτνη και μέσα εκεί γεννιέται το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ο αισθητός Χριστός, η Θεία Κοινωνία, για να κοινωνήσουμε οι πιστοί και εντός μας, στην ύπαρξή μας να γεννηθεί ο Χριστός. Έτσι τα Χριστούγεννα δεν θα είναι επετειακά, αλλά αισθητά και βιωματικά. Εάν στολίσουμε όλες τις πλατείες και τα σπίτια, εάν γεμίσουμε τα τραπέζια μας εδέσματα και γλυκίσματα, εάν ακουστούν παντού ύμνοι και κάλαντα, δίχως την χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία όλα αυτά είναι ατελή και ελλιπή. Όμως με την Θεία Λειτουργία, όλα αυτά που προετοιμάζουμε λαμβάνουν νόημα και περιεχόμενο, αφού θα αντανakλούν την χαρά μας και την ευφροσύνη μας καθιστώντας ότι μέσω της Θείας Κοινωνίας βιώσαμε την έλευση και την γέννηση του Χριστού ως πραγματικό και βιωματικό γεγονός και όχι ως μια απλά φολκλορική ανάμνηση. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό δεν γίνονται και γι' αυτό να ευχηθούμε, τα φετινά Χριστούγεννα να είναι για όλον τον κόσμο πραγματικά και βιωματικά.

Αυτά τα Χριστούγεννα μας αποδεχτούμε την αγάπη που όλοι κρύβουμε μέσα μας και να την αφήσουμε να ελευθερωθεί, τότε η πληρότητα που θα νιώσουμε θα είναι τόσο μεγάλη που θα μηδενίσει οποιοδήποτε άλλο αρνητικό συναίσθημα.

Χαμογελάστε στο γείτονα, στο συνάδελφο, στο γνωστό. Βγείτε από το σπίτι και μη φοβάστε να πείτε καλημέρα. Μη φοβάστε να εκφράσετε τρυφερότητα. Μη στραβομουτσουναιάζετε στα παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Ανοίξτε την πόρτα σας και αφήστε τις παιδικές φωνούλες να σας φτιάξουν τη διάθεση! Να είστε οίγουροι πως ότι δίνουμε αβίαστα θα επιστρέψει σε μας με τον ίδιο τρόπο.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης διακοιείται καθημερινά στην ενορία μας. Καλό είναι όμως να έχετε έρθει σε προσευχή με τους Ιερείς για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση λόγω του αυξημένου φόρτου ποιμαντικής διακονίας. Η Παρασκευή 23ης Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία μέρα που θα μπορούμε να σας διακονήσουμε για το μυστήριο της εξομολόγησης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα παρακαλέσουμε τους συγγενείς να φροντίσουν για την Θεία Κοινωνία από μπου που δεν μπορούν να μεταβούν στον Ναό.

Θερμή παράκληση αυτό να γίνει το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕ-

ΚΕΜΒΡΙΟΥ. Καλό θα είναι ο χώρος όπου θα έλθει ο ιερέας να έχει προετοιμασθεί κατάλληλα: να υπάρχει καντήλι, εικόνα και λιβαστήρι με μοσχοθυμίαμα.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Μικρός ή Μεγάλος

Είναι αλήθεια ότι όπου υπάρχει πνευματική ωφέλεια, εκεί πολλές φορές επικρατεί συσκοτίση. Κυκλοφορούν διαφορετικές εξηγήσεις και αντιλήψεις, οι οποίες δυσκολεύουν τους Χριστιανούς να επωφεληθούν όσο πρέπει και ταιριάζει τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας μας. Μια τέτοια περίπτωση διαστρέβλωσης μέχρι σημείου ειδωλολατρίας, δεισιδαιμονίας, αλλά και παραπληροφόρησης είναι και η περίπτωση του αγιασμού των Θεοφανείων.

Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ρωτούν αν ο Αγιασμός αυτός πίνεται, αν χρησιμοποιείται για ραντισμό, αν φυλάσσεται στα σπίτια και αν αντικαθιστά την Θεία Κοινωνία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι αγιασμοί είναι δύο και η εκκλησιαστική τους ορολογία είναι αγιασμός της παραμονής και αγιασμός ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων.



1. Ο Αγιασμός που τελείται την παραμονή και ανήμερα της γιορτής των Θεοφανείων είναι ακριβώς ο ίδιος.

2. Ο Μεγάλος Αγιασμός μπορεί να φυλάσσεται στα σπίτια των χριστιανών όλο το χρόνο «εις αγιασμόν και ίασιν ψυχής τε και σώματος, δια του ραντισμού και της μεταλήψεως», καθώς για να αγιάζουν τα σπίτια τους, τους κήπους, τα σπαρτά τους, τα ζώα, τα οχήματα τους κλπ.

Καλό να χρησιμοποιείται και για την προφύλαξη μας από την βασκανία και κάθε σατανική ενέργεια (και όχι να καταφεύγουμε σε άλλα δεισιδαιμονικά ξόρκια, λάδια, ξεματιάσματα κλπ). Διατηρούμε δε τον Αγιασμό των Θεοφανείων στο εικονοστάσιο μας όπου καίει και καντηλάκι.

3. Τέλος δεν ηστεύουμε την παραμονή των Θεοφανείων για να πιούμε την άλλη μέρα τον Μεγάλο Αγιασμό, αλλά ηστεύουμε για την Μεγάλη εορτή των Θεοφανείων (Δεσποτική εορτή)!

Εξαιρεση στην ανέλαιο ηστεία γίνεται αν συμπέσει η παραμονή των Θεοφανείων, ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, οπότε γίνεται κατάλυση ελαίου, διότι ποτέ δεν ηστεύουμε το λάδι, τα Σάββατα και τις Κυριακές εκτός μόνο το Μέγα Σάββατο.

Οι αγιαστικές ευχές καθιστούν το νερό του Μ. Αγιασμού ισοδύναμο με το νερό της Βαπτίσεως και γι' αυτό ο Μ. Αγιασμός χρησιμοποιείται για την βάπτισή βρεφών, που είναι ετοιμοθάνατα ή βαριά άρρωστα προς συντόμηση της Ακολουθίας της Βαπτίσεως. Επίσης, εάν τελεσθεί Βάπτισή την ημέρα των Θεοφανείων χρησιμοποιείται στην κολυμβήθρα Μέγας Αγιασμός, χωρίς να αναγνωσθεί η Ευχή του Αγιασμού του ύδατος αλλά μόνο τα λόγια, που αφορούν στο βαπτιζόμενο. Η Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού (που τελείται κάθε μήνα) δεν περιέχει αγιαστική ευχή, δηλαδή επίκληση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος (την ημέρα των Θεοφανείων τα ύδατα καθαγιάζονται δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος) αλλά ο αγιασμός του ύδατος γίνεται μόνο με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΕΟΡΤΩΝ ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
(23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΖΩΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(Των εν Κρήτη δέκα μαρτύρων)

ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.00-7.30 μ.μ.: Ακολουθία των Μεγάλων & Βασιλικών Ωρών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(Ευγενίας μαρτ.) Αυστηρή Νηστεία.

7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.

5.00 μ.μ. Μέγας Εσπερινός Χριστουγέννων (ΕΝΟΡΙΑ).

6.30 μ.μ.: Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου, κ. Γρηγορίου, στον Καθεδρικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) Κατάλυσις εις πάντα.

5.30-9.00 π.μ.: Όρθρος - 1^η Θεία Λειτουργία.

9.00-10.30 π.μ.: 2^η Θεία Λειτουργία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου) Κατάλυσις εις πάντα.

7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(Στεφάνου πρωτομάρτ.) Κατάλυσις εις πάντα.

7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(Γλυκερίου μάρτυρος) Κατάλυσις εις πάντα.

7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.

5.30 μ.μ.: Ακολουθία του Εσπερινού.



ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(Περιομή του Κυρίου - Βασιλείου του Μεγάλου)
Κατάλυσις εις πάντα. Κοπή ενοριακής Βασιλόπιτσας.

7.00-10.00 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτ. Μ. Βασιλείου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(Αγ. Νικήφору του λερπού) Κατάλυσις εις πάντα.

7.30-9.15 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.

6.00-8.00 μ.μ.: Ακολουθία των Μεγάλων & Βασιλικών Ωρών.
Ακολουθία Αγιασμού παραμονής της εορτής των Θεοφανείων.

Το τριήμερο 5, 6, 7 Ιανουαρίου οι Ιερείς στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό θα περιέλθουν τις οικίες της ενορίας προς αγιασμό των πιστών.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(Θεοπέμπτου & Θεωνά μαρτ.) Κατάλυσις οίνου & ελαίου.

7.30-9.30 π.μ.: Μέγας Εσπερινός Θεοφανείων.

Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(Αγία Θεοφάνεια) Κατάλυσις εις πάντα.

7.00-10.00 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

10.00 π.μ.: Ακολουθία Αγιασμού Εορτής των Θεοφανείων.

5.30 μ.μ.: Ακολουθία Εσπερινού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(Σύναξη του Τιμίου Προδρόμου) Κατάλυσις εις πάντα.

7.00-9.30 π.μ.: Όρθρος - Θεία Λειτουργία.

5.30 μ.μ.: Ακολουθία του Εσπερινού.



ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Δωδεκαήμερο ονομάζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ των δυο μεγάλων ακινήτων Δεσποτικών Εορτών των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου) και των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου). Εκτός από τις δύο αυτές κορυφαίες εορτές η περίοδος περιλαμβάνει: την Σύναξη της Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου), τη μνήμη των Θεοπατόρων, Ιωσήφ του Μνήστορος, Ιακώβου του Αδελφοθέου και Δαβίδ του Βασιλέως (Κυριακή μετά την Χριστού Γέννηση), τη μνήμη των υπό του Ηρώδου αναιρεθέντων νηπίων της Βηθλεέμ (29 Δεκεμβρίου), την απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων (31 Δεκεμβρίου), καθώς επίσης την Κυριακή προ των Φώτων και τα προεόρτια της εορτής των Θεοφανείων (2-5 Ιανουαρίου). Μεταξύ αυτών παρεμβάλλεται την ογδόη ημέρα από τη Γέννηση η εορτή της Περιτομής του Σωτήρος (1 Ιανουαρίου). Η περίοδος του Δωδεκαημέρου, συνδέοντας τις δύο μεγάλες Δεσποτικές εορτές, μας υπενθυμίζει τον αρχικό σύνδεσμο τους και τον κοινό εορτασμό στην αρχαία Εκκλησία της Γεννήσεως και Βαπτίσεως του Κυρίου κατά την μεγάλη εορτή των Θεοφανείων. Λόγω ακριβώς του εορταστικού χαρακτήρα ολόκληρης της περιόδου καταλύουμε εις πάντα όλες τις ημέρες. Εξαιρέση γίνεται μόνο για την παραμονή των Θεοφανείων (5 Ιανουαρίου), κατά την οποία έχουμε αυστηρή νηστεία, επειδή ακολουθεί Δεσποτική Εορτή και όχι όπως δυστυχώς επικρατεί η άποψη λόγω του ότι θα «κοινωνήσουμε» τον Μ. Αγιασμό.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ... ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΣΕΙΣ...
ΠΡΟΣΠΑΘΕ... ΜΗΝ ΕΓΚΛΩΒΙΖΕΣΑΙ ΣΤΑ ΔΗΘΕΝ...
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ... ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ.

Η Θεία Κοινωνία δεν είναι κατευθυνόμενη ή εθιμοτυπική υπόθεση. Είναι λαχτάρα, πόθος και ανάγκη κάθε ορθόδοξου Χριστιανού. Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι, αλλά για να γίνουμε άξιοι. Την ημέρα των Χριστουγέννων θα τελεσθούν δύο Θείες Λειτουργίες, κάποια σίγουρα αν θέλεις, προλαβαίνεις.....

2^η

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ανήμερα της μεγάλης εορτής της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγαπητών ενοριτών μας οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στην πρώτη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί και δεύτερη Θεία Λειτουργία 9.00-10.30 π.μ.